

Nieuwbrief Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem
Voorjaar 2023



Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en ook van andere berichten aangaande onze gemeente op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan bij info@fit-werkt.nl

Diensten aankomende tijd

datum	zondag	voorganger	Organist
23 april 2023	Misericordias Domi	Pastor Visschers, Eck en Wiel	Henny Blom
30 april 2023	Jubilate	Geen dienst	
7 mei 2023	Cantate	Ds. S. de Vries, Schalkwijk	Nico Blom
14 mei 2023	Rogate	Drs. H.B. Val, Woudrichem	Toon de Graaf
21 mei 2023	Exaudi	Ds. Z. Albada, Gorinchem	Henny Blom
28 mei 2023	Pinksteren	Gezamenlijke dienst in Oosterlicht	
4 juni 2023	Trinitatis	Ds. P. Crom, Waddinxveen	Henny Blom
11 juni 2023	1 ^e na Trinitatis	Ds. O. van Dongen, Amsterdam	Peter Veen
18 juni 2023	2 ^e na Trinitatis	Geen dienst	
25 juni 2023	3 ^e na Trinitatis	Prof. Dr. S. Hiebsch	Toon de Graaf
2 juli 2023	4 ^e na Trinitatis	Pastor R. Dullaert, Johannesburg	Henny Blom
9 juli t/m 13 augustus		Diensten in Oosterlicht	

Paaseitjes

Het lijkt wel of ze elk jaar eerder in de schappen van de supermarkten liggen: de paaseitjes. In elk geval liggen ze er veel te vroeg. Als kerst net achter de rug is en de veertigdagentijd nog moet beginnen, kun je ze al volop inslaan. Waarbij je je trouwens mag afvragen wat paaseitjes in de – sobere – veertigdagentijd te zoeken hebben. Overigens geldt iets vergelijkbaars voor pepernoten en Sinterklaas. Belachelijk vroeg liggen de winkels er vol mee, maar als je vlak voor Sinterklaas je inkopen wilt doen mag je van geluk spreken als je nog een zak kunt bemachtigen.

Op deze manier gaan de winkels ons voor in het nemen van een lange aanloop richting een feestdag. In zekere zin lijkt dat op wat de kerk doet. We trekken er immers vier adventszondagen voor uit om naar het Kerstfeest toe te leven en maar liefst veertig dagen om ons op Pasen voor te bereiden. Het punt is alleen dat we de parallel niet te ver moeten doortrekken. Na Pasen is het acuut gedaan met de paaseitjes. Zo lang als de voorpret blijkbaar mag duren, zo kort is er ruimte om na te genieten. Nemen we die gewoonte van de supermarkten ook over? Een lange veertigdagentijd, Pasen en dan over tot de orde van de dag?

Qua kerkelijk jaar bevinden we ons nu in de Paastijd. Deze beslaat de periode van Pasen tot Pinksteren. In onze beleving heeft deze periode misschien minder een eigen accent dan de adventstijd en de veertigdagentijd. Maar daarmee zouden we tekortdoen aan de betekenis van het Paasfeest. De leerlingen van Jezus hadden tijd nodig om te gaan geloven dat hun Heer werkelijk was opgestaan. En zo hebben wij ook tijd nodig. De Paastijd duurt vijftig dagen. Zeven weken waarin het steeds dieper een realiteit voor ons mag worden dat onze Heer leeft. Een vreugdevolle tijd die net zo belangrijk is als de veertigdagentijd. En dat de paaseitjes op zijn, doet daar niets aan af.

ds. Dirk Ophoff

Bericht van de Kerkenraad

Als ik dit schrijf is de derde, laatste en duurste fase van de reparatie van het orgel in volle gang. U heeft ongetwijfeld de gapende gaten boven gezien en de netjes opgestapelde orgelpijpen in het voorgedeelte van de kerk. Alle conducten (luchtpijpjes) in het middengedeelte zijn verwijderd en zorgvuldig gemerkt naar de orgelbouwer afgevoerd om daar te worden vervangen. Als u dit leest is deze grote ingreep hopelijk achter de rug en kunnen we weer tot in lengte van jaren het orgel probleemloos gebruiken.



Het nieuwe jaar 2023 is inmiddels al weer enige maanden oud en we herinneren ons nog de borrel met hapjes op de eerste zondag 8 januari, waar Hans Bas Val voorging. Sindsdien hebben we een aantal mooie diensten gehad met diverse aansprekende voorgangers, waarover u iedere week een e-mail ontvangt van Bob van der Meulen.

Op 12 maart heeft de cantorij weer aan de dienst meegewerkt. Voorganger was ds. Gert Landman, bekend van zijn medewerking als dichter, vertaler en/of componist aan een aantal liederen in het liedboek.

Helaas heeft de Kerkenraad bericht ontvangen van Henny Blom, dat hij wil stoppen met de cantorij. In de dienst van 7 mei zal de cantorij voor het laatst haar medewerking aan de dienst verlenen en zal feestelijk afscheid worden genomen van de cantorij.

Inmiddels heeft ook de aswoensdagviering op 22 februari plaatsgevonden. Dit begin van de lijdenstijd of 40-dagentijd werd met het aanbrengen van het askruisje verzorgd door Dirk Ophoff en Elly Teunissen. Altijd weer een bijzondere ervaring, dat dit in onze kerk op deze manier wordt vormgegeven. De altaartafel is sindsdien met paars gedekt. Al een aantal weken worden er nu vespers gehouden in de kerk met als thema "diepgaande verandering". Deze vespers worden georganiseerd door een werkgroep vanuit de gezamenlijke PKN-kerken in Gorcum en monden uit in de Goede Week voor Pasen. Een mooie manier om naar Pasen toe te leven.

In de Kerkenraadsvergadering van 13 februari, dit keer bij Bert Walhain thuis, zijn weer allerlei lopende zaken langsgekomen. Binnen Luthers Nederland wordt gewerkt aan een Toekomstvisie Duurzaam Luthers in NL en ook in onze eigen kleine gemeente wordt door een Commissie Toekomst gebrainstormd over het meer zichtbaar en vindbaar maken van de Lutherse kerk in Gorcum. Vooral nog lijkt haalbaar de kerk met enige regelmaat open te stellen op de zaterdagmiddag voor vrije inloop. Als u hieraan mee wilt werken kunt u zich melden bij Henny Smit. Ook proberen we aan te sluiten bij binnenstads activiteiten, zoals Open Monumentendag. Inmiddels zijn er ook plannen de kerk open te stellen voor bezoekers, die via een cruiseschip onze mooie vestingstad aandoen. Ook onze, door Nico Blom georganiseerde orgelconcertjes in augustus, kunnen in dit verband genoemd worden.

Wat betreft de verwarming in de kerk lijkt het gelukkig mee te vallen wat de kou betreft. Op dit moment is nog niet duidelijk wat het ons extra gaat kosten. Wij hopen er met de bijdragen van ons allen uit te komen.

Namens de Kerkenraad,
Henny Smit



Pinksteren

Traditioneel is er met Pinksteren geen eigen dienst in de Lutherse Kerk. Sowieso slaan we zo nu en dan een zondag over en dan met name zondagen waarop een aantal gemeenteleden op vakantie is of een weekendje weg. En het Pinksterweekend is echt zo'n vast moment in het jaar waarop mensen er graag bijvoorbeeld met de caravan op uittrekken.

Op zondagen dat er niet gekerkt kan worden in de Schuilkerk wordt u standaard verwezen naar het Oosterlicht. Sommige gemeenteleden maken gebruik van die mogelijkheid, maar we kunnen eerlijkheidshalve wel zeggen dat het er in de regel niet zoveel zijn, en dat is ook goed te begrijpen.

Wordt Pinksteren ook zo'n zondag? De bedoeling is eigenlijk van niet. Op het rooster staat een gezamenlijke dienst van de wijkgemeente Oosterlicht en de Lutherse gemeente. Dat is net iets anders dan als Lutheranen verwezen worden naar het Oosterlicht. Er zal ook geprobeerd worden iets van die gezamenlijkheid in de dienst vorm te geven. Maar belangrijker nog is deze overweging: Pinksteren is een van de grote feesten van de kerk, een feest dat gevierd moet worden. Natuurlijk, wie een weekendje weg is, is weg en wensen we veel plezier, mooi weer en een fijne plek om inspiratie op te doen. Maar zo niet, dan bent u van harte welkom in het Oosterlicht om er op die manier echt een gezamenlijke dienst van twee gemeenten van te maken. Het kan direct een mooie gelegenheid zijn om het nieuwe kerkgebouw eens van buiten en van binnen te bekijken en te ervaren hoe het is om daar een viering mee te maken. Recent is het nieuwe liturgisch centrum compleet met een standaard voor de paaskaars en een doopschaal op de doopvont. Het adres is Kruithoorn 1, 4208 CJ Gorinchem (direct naast de brede school Dalemplein). In de directe omgeving is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Feestelijk afscheid van dirigent Henny Blom

Op zondag 7 mei a.s. om 10.00 uur zal er in de Lutherse kerk aan de Langendijk een kerkdienst gehouden worden waarin voorgaat ds. Sytze de Vries. In deze dienst zal dirigent en cantor Henny Blom op feestelijke wijze afzwaaien als dirigent van de Lutherse cantorij. Het afscheid van de dirigent houdt ook in dat de cantorij aan deze dienst voor het laatste medewerking verleent. Omdat ds. de Vries voorgaat zingt de cantorij een voornamelijk prachtige liederen van zijn hand.

In 1990 is de cantorij van de Gorinchemse Lutheranen samengevoegd met de gereformeerde cantorij van de Johanneskerk die onder leiding stond van Nico Blom. Met Henny Blom, die toen al geruime tijd een bekend gezicht was in de Hervormde gemeente en omstreken als dirigent en organist, gingen de beide koren verder als Gereformeerd Lutherse cantorij.

Er is in de loop van de jaren heel veel wisseling geweest van leden. Henny was de constante factor die met kunde en veel humor de repetities leidde en de koor- en gemeentezang dirigeerde. Soms zelfs gelijktijdig wanneer hij ook organist was. Dat Henny Blom veelzijdig is blijkt wel uit alle soorten concerten die de cantorij samen met hem heeft gegeven. Van kerstconcerten tot uitvoeringen van "the Crucifixion" en concerten voor Amerikanen van Nederlandse oorsprong die met hun cruiseschip Gorinchem aandeden. Dat hij daarnaast o.a. beiaardier, molenaar, leraar en remedial teacher is maakt het plaatje van zijn verschillende talenten compleet.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze bijzondere dienst.

Kloosterweekend 12, 13 en 14 januari 2024

Beste mensen,

Voor begin volgend jaar is weer een kloosterreis gepland. We bezoeken dan opnieuw de St. Adelbertabdij In Egmond-Binnen. De abdij van Egmond is een gemeenschap van Benedictijnse monniken die dagelijks bidt en werkt. In leven en werken getuigt zij ervan hoe goed een leven in broederlijke gemeenschap is met God. De zorg voor de aarde, staat daarbij centraal. De abdij wil ook voor anderen een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte zijn, waar men zich thuis voelt en op adem kan komen.

Op vrijdagmiddag proberen we aan te komen om uiterlijk om half vijf. Dan zijn we op tijd om de viering van vijf uur bij te kunnen wonen en daarna is er een broodmaaltijd. Het vertrek naar huis staat gepland op zondagmiddag rond half drie. De vergoeding voor verblijf in een gastenkamer is € 62,- p.p. per nacht. (prijzen 1-1-2023) Dit is inclusief drie maaltijden, handdoeken en bedlinnen. Dit is exclusief toeristenbelasting. Alle gastenkamers hebben een eigen douche en toilet.

Het klooster heeft een groot deel van het gastenverblijf voor ons gereserveerd. Zij willen op korte termijn weten met hoeveel mensen we komen. Wilt u voor 1 mei reageren als u graag meegaat? Ik zou het erg leuk vinden als u meegaat!

Kijk voor meer informatie op de website van deze kloosterorde: <https://www.abdijvanegmond.nl/>

Het adres van de abdij:

St. Adelbertabdij, Abdijlaan 26, 1935 BH Egmond-Binnen



Uit de gemeente

Zondag 5 maart 2023. Het is zondag Reminiscere (Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden'). Na een weekje voorjaarsvakantie ga ik uitgerust op weg naar de kerkdienst in onze Lutherse Schuilkerk aan de Langendijk 72 in Gorinchem. Vandaag gaat ds. Rachelle van Andel uit Amsterdam voor het eerst in deze kerk voor. Zij is een 31-jarige predikante en is sinds oktober 2022 verbonden aan de remonstrantse/vrijzinnige christelijke geloofs-gemeenschap Vrijburg in Amsterdam. Daarvoor werkte zij als studentenpastor in Maastricht en Eindhoven. Rachelle studeerde onder andere wijsbegeerte in Antwerpen en remonstrantse theologie in Amsterdam.

Het is een bewolkte regenachtige zondag. Toch heeft een kleine dertigtal mensen de weg naar de intieme Lutherse schuilkerk gevonden. Het orgel is deze zondag niet bespeelbaar omdat de door loodcorrosie aangetaste orgelpijpen worden gerestaureerd. Deze zondag speelt Nico Blom dan ook op de piano. Zijn pianospel is ingetogen maar sprankelend. Hij raakt mij met zijn verzorgde manier van muziek maken. We zingen psalm 25 en lied 970, Vlammen zijn er vele, als geloofsbelijdenis. Wat een prachtig lied is dit. Mooi dat je met dit soort teksten je geloof kunt belijden.

De preek van Rachelle is verhalend. Daar houd ik erg van. Het is boeiend, bemoedigend en hoopvol. Zij vertelt over de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu. Hij was verantwoordelijk voor een kleine parochie in Soweto. Veel van zijn vrouwelijke parochianen met Afrikaanse roots doen huishoudelijk werk. Wat opvalt is dat zij door hun witte werkgevers niet eens bij hun naam worden aangesproken.

Hij geeft de gelovigen advies. 'Als mensen je vragen, wie ben je, antwoord dan: Ik? Ik ben een godsdrager. Ik ben geschapen naar het beeld van God'. Deze boodschap zorgt voor een gedaanteverandering bij de vrouwen. Want als de oudere vrouwen de kerk verlaten, lijkt het erop alsof ze zich in de zevende hemel bevinden, ze zijn ongelooflijk blij. Ze hebben hun ruggen recht. Ze stralen zelfvertrouwen uit.

Zo kunnen wij ook in de wereld staan. Wij zijn allen godsdragers en geschapen naar Gods beeld. 'Blijf daaraan denken en blijf wakker. Wakker in ons eigen leven. Je hoeft je niet te verstoppen. Het is de stem van God die ons oproept om naar Hem te luisteren, om op weg te gaan als vrije mensen'.

In een reactie op deze woorden schreef iemand 'vaak voel ik me geen godsdrager. Voel ik juist een behoorlijk barrière tussen mij en God. Heel vaak onbewust, uit angst om afgewezen te worden, is het soms ook doodeng om jezelf te laten zien. Bouw ik een muur om me heen, maak ik me kleiner, onzichtbaar, doe ik alsof ik in slaap val, waarbij ik wacht totdat iemand me zegt: ik zie je hoor, gaaf zelfs, kom maar, kom maar tevoorschijn'.

Rachelle van Andel nodigt ons uit om ons niet te verstoppen. We worden uitgenodigd om ten volle te leven en te worden zoals God ons bedoeld heeft. Want op het moment dat we dat doen, ontstaat er vrijheid voor het aangaan van de ingewikkelde dans die leven heet. 'Weet dat God je draagt en vasthoudt en troost, ook als we zelf vallen'.

De preek eindigt met een oude vrouw die het kerkje in Soweto verlaat. Ze steekt haar hand naar mij uit. De handdruk is stevig en vol levenskracht. Ze nodigt mij uit om met haar mee te gaan. Ze zegt: 'ik ben een godsdrager. Wie ben jij?' Ik antwoord: "ik ren vaak veel te hard en dan laat ik God per ongeluk uit mijn handen glijden. Maar ik doe mijn best'. Ze zegt: 'recht je rug en ga weer op weg als een godsdrager. Probeer mensen om je heen in het licht te zetten. Blijf wakker, blijf luisteren. Gedenk onze Levende Heer'.

Prachtige woorden. Ik ben overdonderd en bemoedigd. Ik weet dat ik na deze woorden gemakkelijker mijn weg kan vervolgen. Fijn dat er nu na de preek een moment van stilte is. Daarna is er een muzikaal intermezzo op de piano. Nico Blom speelt virtuoos Praeludium in C-dur uit het Wohltemperierte Klavier van J.S. Bach. Een prachtig muziekstuk. Heel bijzonder. Ik luister met gesloten ogen naar de muziek.

Als slotlied zingen we lied 849, Zoek de wegen van de wijsheid. Mooie melodie en prachtige tekst. Het lied eindigt met de woorden: 'Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, om de aarde en om God'. Dat spreekt mij erg aan. Ik ben blij dat ik vandaag in de kerk was. Het was voor mij een zeer inspirerende kerkdienst!

Bob van der Meulen

Gedicht: Plaatsen

Er is het lopen om ergens te komen en er is het
lopen in het wilde weg omdat je
ergens moet blijven, er is het lopen in honger
en kou om die niet meer te hebben en er is lopen

om niets meer te hebben, er is herinnering en
vergeten. Iemand denkt dat een leven
is wat het zegt, een plek waar een lichaam wil blijven

(mogelijk zijn), maar een lichaam wil altijd
aankomen ergens waarvan het weet waar het is

Loopt, staat op zijn schaduw, kijkt, herkent niks

Ida Gerlach