

Nieuwbrief Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem
Juni 2021



Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en ook van andere berichten aangaande onze gemeente op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan bij info@fit-werkt.nl

Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind
bij het water wonen,
leven van de wind,
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefdewijd vertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.

Hans Bouma

Vanuit de gemeente.

Op een van de eerste echt mooie zonnige en warme dagen van dit jaar werk ik in de tuin aan dit artikel. Ik weet niet hoe het u afgelopen periode is vergaan, maar ik heb hier erg naar uitgekeken.

Het lijkt erop dat de coronapandemie op dit moment op zijn retour is. Er worden grote versoepelingen aangekondigd. Terrassen, restaurants en restaurants mogen weer open. Wie weet volgt de kerk snel.

In onze Lutherse kerk hebben we kerkdiensten voor een kleine groep bezoekers en nemen we maandelijks een dienst op.

Gisteren bekeek ik de opname op het YouTube-kanaal van de evangelisch lutherse kerk Gorinchem naar de dienst met ds. Marloes Meier uit Engelen.

Dan ben ik trots, geraakt en ontroerd door wat ik zie en hoor. Prachtige preek, aansprekende teksten, schitterende (nieuwe) liederen, mooi orgelspel van Toon de Graaf en gemeenteleden die de inspirerende liederen ten gehore brengen.

Mooi dat we dit, mede met hulp van Werner Branderhorst, aan onze gemeenteleden en volgers kunnen aanbieden.

Op zondag 11 juli willen we de gemeente informeren over onze plannen voor de opvolging van ds. Andre Wijting. U leest hierover verderop nog een kort bericht. Na de kerkdienst willen we graag in gesprek en horen of de gemeente kan instemmen met onze plannen. We zorgen na de dienst ook voor een digitale verbinding, zodat ook gemeenteleden en belangstellenden die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, mee kunnen praten!

Ik wil dit stukje eindigen met een hoopvolle liedtekst van lied 928 van Hein Stufkens, die we in de dienst met ds. Marloes Meier zongen.

Hoe ik ook ben in donker gehuld, nog wacht mij de morgen.

Hoe ik ook ben verloren geraakt, nog draagt mij een engel.

Hoe ik ook ben geworden tot niets, nog ziet mij die Ene.

Bob van der Meulen

Diensten aankomende periode

27-6	4 na Trinitatis		Geen dienst. Zie johanneskerk	-
4-7	5 na Trinitatis		Ds. Andre Wijting	Henny Blom
11-7	6 na Trinitatis		Ds. L. Terlouw Veenendaal	Henny Blom
18-7 tot en met 22-8	7-12 na Trinitatis		Geen eigen diensten Zie Johanneskerk.	-
29-8	13 na Trinitatis		Ds. O.S. van Dongen Amsterdam	Henny Blom
5-9	14 na Trinitatis		Bob van der Meulen	Toon de Graaf
12-9	15 na Trinitatis		Ds. D. Ophoff Gorinchem	Henny Blom

Gemeenteoverleg op 11-7-2021

Zondag 11 juli 2021 gaat ds. L. Terlouw uit Veenendaal voor in de kerkdienst. Na afloop van deze dienst wil de kerkenraad graag de gemeente informeren over haar plannen over de opvolging van dominee Andre Wijting. Ook willen we graag horen of de gemeente het met onze voorstellen akkoord gaat. De dienst ongeveer duurt van 10.00 uur – 11.00uur. Daarna zal om 11.15 uur de voorzitter van de kerkenraad de gemeente informeren en vragen beantwoorden. Voor belangstellenden en gemeenteleden die vanwege COVID 19 nog niet in de kerk durven komen, zorgen wij voor een zoom-verbinding na afloop van de dienst. U hoort hier spoedig meer over.

Bob van der Meulen.

Uit de kerkenraad.

Op 15 juni jl. heeft de kerkenraad vergaderd in aanwezigheid van onze consulent Klaas Touwen.

Als voorbereiding op de vergadering had ik wat over hem gegoogeld op internet.

Daarbij trof mij de volgende passage van zijn hand

bij zijn bevestiging in de Protestantse Gemeente in Deil en Enspijk. Hij maakte daarbij onderscheid tussen de kleine kerk en de grote Kerk (met hoofdletter).

De kleine kerk (de plaatselijke kerk) is om van te houden en de grote Kerk is de Heilige, katholieke, apostolische kerk, waar het evangelie plaatsvindt.

Volgens mij is dat een voor een toe te passen op onze gemeente in Gorinchem.

Op de vergadering is gesproken over de situatie van het orgel. Inmiddels is opdracht gegeven voor de tweede fase van de reparatie, maar wanneer deze plaatsvindt is afhankelijk van de agenda van de orgelbouwer. Bert Walhain is bezig met fondsenwerving. Klaas Touwen draagt hiervoor nog het Luthers Diaconessenhuis Fonds aan.

Het beheer van de e-mail van de kerk Abrahamsschoot is inmiddels overgedragen aan Henny Smit.

De boekjes met de nieuwe liturgie naderen ook hun voltooiing.

Op zondag 11 juli zal na de fysieke dienst in de kerk aan de daar aanwezigen bericht worden over het aantrekken van de opvolger van André Wijting.

Getracht zal worden via een ZOOM-verbinding ook de gemeenteleden, die niet in de kerk aanwezig zijn, hierbij te betrekken.

Over de juridische constructie van het aantrekken van de nieuwe predikant vindt voortgaand overleg plaats.

Tot slot wordt nog gesproken over de verdere diensten na het zomerreces. Hoe deze vorm worden gegeven, fysiek of via vooropname via YouTube verbinding en hoe op dat moment de coronarestricties zijn, is nu nog niet vast te stellen. De eerste drie diensten na de zomerstop zullen fysieke diensten in de kerk zijn. In ieder geval zal de bemensing van de kant van de kerkenraad worden ingevuld.

Henny Smit.

Tentoonstelling in Worms van 3 juli – 31 oktober 2021

Zin in een uitje over de grens nu het weer kan? Ga dan deze zomer naar Worms en bezoek de grote en veelzijdige tentoonstelling Hier stehe ich, Gewissen und Protest - 1521 bis 2021.

In 1521 werd Maarten Luther op de Rijksdag te Worms door keizer Karel V veroordeeld en in de ban gedaan. Luther weigerde te herroepen wat hij geschreven had, waarbij hij zich beriep op zijn geweten. Direct na deze Rijksdag werd hij vogelvrij verklaard (Edict van Worms) en werd bevel gegeven al zijn boeken en geschriften te verbranden. Via een list bracht de Saksische keurvorst Frederik III Luther in veiligheid in de Wartburg. Deze gebeurtenis in Worms waar Luther, oprecht gewetensvol, niet kón herroepen, is te zien als aanzet voor de ontwikkeling en ontplooiing van gewetensvrijheid.

Nu, 500 jaar later, gedenkt en viert de stad Worms dit met een grote, veelzijdige tentoonstelling, die duurt van 3 juli tot 31 oktober. Ter voorbereiding hiervan is een internationale raad van advies gevormd waarvan ook prof. Dr. Sabine Hiebsch lid is. Meer hierover leest u in het zomernummer van Elkkwartaal. Informatie over programma, sprekers en verblijfsmogelijkheden zie: worms2021.de

Alma Evenhuis (Overgenomen uit Het Zwaantje, kerkblad van Leerdam)

Gehoord.

Op 40-jarige leeftijd liep Franz Kafka (1883-1924), die nooit trouwde en geen kinderen had, door het park in Berlijn toen hij een meisje ontmoette dat huilde omdat ze haar favoriete pop was kwijtgeraakt. Zij en Kafka zochten tevergeefs naar de pop. Kafka zei haar dat ze hem daar de volgende dag zou ontmoeten en dat ze terug zouden komen om haar te zoeken.

De volgende dag, toen ze de pop nog niet hadden gevonden, gaf Kafka het meisje een brief die door de pop was 'geschreven' en zei: "Huil asjeblijft niet. Ik ging op reis om de wereld te zien. Ik zal je schrijven over mijn avonturen." Zo begint een verhaal dat doorging tot het einde van Kafka's leven.

Tijdens hun ontmoetingen las Kafka de brieven van de pop zorgvuldig geschreven met avonturen en gesprekken die het meisje schattig vond. Tenslotte bracht Kafka de pop terug (hij kocht er één) die was teruggekeerd naar Berlijn. 'Het lijkt helemaal niet op mijn pop' zei het meisje. Kafka overhandigde haar nog een brief waarin de pop schreef: "mijn reizen hebben mij veranderd." Het kleine meisje omhelsde de pop en nam de nieuwe pop mee naar haar gelukkige huis.

Een jaar later stierf Kafka. Vele jaren later vond het inmiddels volwassen meisje een brief in de pop. In de kleine brief ondertekent door Kafka stond geschreven: " Alles waar je van houdt, zal waarschijnlijk verloren gaan, maar uiteindelijk zal de liefde op een andere manier terugkeren."

Omarm de verandering. Het is onvermijdelijk voor groei. Samen kunnen we pijn veranderen in verwondering, en liefde, maar het is aan ons die verbinding bewust en opzettelijk tot stand te brengen.

Gevonden door Elly van der Borgh (overgenomen uit Lutherroos het kerkblad van Luthers Zuid-Nederland).

Waarom is de Schuilkerk nu eigenlijk ontstaan?

Het begint eigenlijk in de 17^e eeuw. Hoewel de Gouden Eeuw bekend staat als een eeuw vol tolerantie, gold dat niet voor gelovigen die niet Calvinistisch waren. Gewetensvrijheid was er wel, maar van godsdienstvrijheid was er nog geen sprake. Elke Nederlander werd geacht om gereformeerd te zijn, wat anders-denkenden haast dwong om bijeen te komen in een schuilkerk.

Het uiterlijk van een schuilkerk

Een schuilkerk was in theorie een kerkgebouw dat van buiten onherkenbaar was. Daar konden gelovigen stiekem samenkomen om hun geloof te uiten. De gebouwen waren vaak 'vermomd' als huis of boerderij en hadden een erg voorzichtige inrichting. Later paste die inrichting zich wel aan naar de smaak van die tijd, die voornamelijk op barok aansloot.

Matige verdraagzaamheid voor katholieken

De meeste schuilkerken waren er ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Daar was het calvinisme de belangrijkste christelijke geloofsleer. Rooms-katholieken, Oud-Katholieken, Remonstranten, Lutheranen en Doopsgezinden werden niet getolereerd in het 17e eeuwse Nederland. Erg verdraagzaam waren de calvinisten namelijk niet. Enkel buitenlanders - en mensen die als buitenlander beschouwd werden – mochten vrij hun eigen geloof uitoefenen. Zo werd het Jodendom wel getolereerd.

Michel Stasse

Orgel in de Lutherse kerk

Het orgel van onze mooie kerk heeft helaas vochtschade opgelopen. Het vocht heeft corrosie in het loodwerk veroorzaakt. Er zijn inmiddels al wat werkzaamheden uitgevoerd, maar er zijn nog een aantal werkzaamheden uit te voeren. Zoals u wellicht weet zijn de kosten voor het orgel niet gering. We zullen hier voor alles in het werk stellen om het orgel weer in goede staat te terug te brengen. U hoort nog van ons.

Michel Stasse