

Nieuwbrief Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem
Oktober 2021



Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en ook van andere berichten aangaande onze gemeente op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan bij info@fit-werkt.nl

DIENSTEN AANKOMENDE TIJD

Datum	Zondag	Bijzonderheden	Voorganger
17-10	20 na Trinitatis		Dienst in Dalem/Gorinchem-Oost
24-10	21 na Trinitatis		Ds. G. Landman De Bilt
31-10	22 na Trinitatis		Ds. J. Wiegers Olst
7-11	Allerzielen	Avondmaal Gedenken van de mensen die ons het afgelopen jaar/de jaren zijn ontvallen.	Drs. J.B. Val Woudrichem met de cantorij
14-11	2e van de Voleinding		Ds. D. de Jong Oss
21-11	3e van de Voleinding		Dienst in Dalem/Gorinchem-Oost
28-11	1e Advent		Ds. O.S. van Dongen Amsterdam
5-12	2e Advent		Ds. J. Delhaas Alphen aan de Rijn
12-12	3e Advent	Avondmaal Adventsbrunch	Ds. E. de Fouw Vlaardingen met de cantorij
19-12	4e Advent		Dienst in Dalem/Gorinchem-Oost

VAN DE DOMINEE VERBINTENIS

Op 12 september ben ik, voor 10% van mijn werktijd, als predikant verbonden aan de gemeente. De afgelopen jaren heb ik het André Wijting vaak horen zeggen als we een voorstelrondje deden in de werkgemeenschap of de kring van predikanten omdat we weer een nieuwe collega konden begroeten: dat hij niet alleen predikant was van de Johanneskerk maar ook van de Lutherse Gemeente. Hij zou nooit vergeten om dat te vermelden en legde daar juist een zekere nadruk op. Inmiddels heb ik al weer twee keer zo'n voorstelrondje meegemaakt en hoorde ik het mezelf zeggen: ik ben predikant van de Protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost én van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Gorinchem. Het viel de collega's die André jaren hebben meegemaakt ook op...

Ik kijk met veel plezier terug op de verbintenisdienst. Ds. Klaas Touwen gaf op een stijlvolle en tegelijk hartelijke manier invulling aan deze plechtigheid. Het was fijn dat veel gemeenteleden na een periode van terughoudendheid in verband met corona deze kerkdienst weer konden en durfden bijwonen.

Namens de evangelisch-lutherse synode was dhr. Casper van Boltaringen aanwezig. Met hem had ik na afloop nog een gesprekje over de lutherse liturgie. Hij benadrukte dat die er op het eerste gezicht uit kan zien als een nogal strak stramien waarin veel vastligt maar dat het daarbij toch altijd gaat om de vreugde van het vieren. Op deze manier wil ik graag mijn weg hierin vinden!

Voor mijn gevoel is de verbintenis met de Lutherse Gemeente op een heel natuurlijke manier tot stand gekomen. Misschien speelt mee dat de Schuilkerk zich hemelsbreed – een mooi woord in dit verband! – op honderd meter van mijn huis bevindt.

Belangrijker is dat we elkaar al jaren kennen omdat ik altijd heb geprobeerd om één keer per jaar in een Lutherse kerkdienst voor te gaan. En daar kwamen dan nog de diensten van de Stille Week bij waarin met onder andere de Lutherse Gemeente werd samengewerkt. Stuk voor stuk positieve ervaringen die mede de basis hebben gelegd voor de stap die nu gezet is.

Ik vind het belangrijk dat we als PKN-gemeenten in Gorinchem elkaar bijstaan en verrijken en hoop van harte dat mijn verbintenis als predikant met twee gemeenten daaraan een bijdrage mag leveren. Voor mijzelf ligt hier zeker ook een interessante uitdaging. Tot op heden heb ik me, als ik voorging in de Schuilkerk, vooral aangepast aan de Lutherse invulling van de liturgie. Eenvoudig gezegd: ik volgde de 'instructies' die ik van Bob van der Meulen kreeg. Vanaf nu mag van mij verwacht worden dat ik mij hier verder in ga verdiepen, mij voeg in de traditie en tegelijk de zelfstandigheid ontwikkel om ermee te 'spelen'. En zo zal er nog veel meer te ontdekken zijn. Ik heb er heel veel zin in!

Ds. Dirk Ophoff



UIT DE GEMEENTE

Zondag 12 september was een bijzondere dag voor de Lutherse gemeente: ds. Dirk Ophoff deed intrede in de gemeente. En voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus begin 2020 waren er ongeveer 30 kerkgangers in de kerk aanwezig. Naast de gemeenteleden was er een klein aantal genodigden. In deze verbintenisdienst gingen onze consulent dominee Klaas Touwen uit Deil en Dirk Ophoff samen voor.

Het was een prachtige Lutherse dienst met mooie liederen, Bijbelteksten, woorden en gebeden. Ds. Ophoff preekte over Mattheus 6:24-34 en Galaten 5:25 - 6:10. Jezus roept op om niet bezorgd te zijn. Hij vertelt over vogels die onbekommerd rondvliegen en over bloemen waarvan de knoppen opengaan. Maar om zo onbezorgd te zijn is voor mensen lastig. Wij richten onze aandacht op basisvoorwaarden als eten, drinken en kleding. Maar verleg je focus, richt je aandacht eerst op alles wat met Gods koninkrijk te maken heeft en vertrouw erop dat het met voedsel en kleding dan ook wel goedkomt...

Het gedeelte uit de brief van Paulus gaat er over hoe mensen binnen de gemeente met elkaar kunnen omgaan en samen met elkaar kunnen optrekken: in één rij, in één linie bewegen. En: hoe mensen elkaar onderling aanspreken om zo de eenheid in de gemeente te bewaren.

Als nieuwe predikant van de Lutherse gemeente ziet Dirk Ophoff het als zijn opdracht, om de gemeenteleden te herinneren aan de focus die Jezus en Paulus ons voorhouden. Letterlijk zei hij tijdens zijn preek: 'want de gewone dagelijkse zorgen nemen het vaak over en slokken al onze aandacht op. Relaties tussen mensen kunnen verstoord raken en het goede, het geestelijke, in de weg gaan staan.

Er is een stem nodig die de goede boodschap in herinnering roept en aangeeft waar het om gaat. Als ik die stem in uw midden wil zijn, dan kan ik dat niet uit mezelf halen. Dan is het een Woord dat ik lees, waarin ik Christus ontmoet en dat ik dan aan u doorgeef. Dit doe ik vanuit de persoon die ik ben en met de gaven die ik gekregen heb'.

Dirk Ophoff hoopt er ons en zichzelf aan te herinneren waar de focus moet liggen. En dat daar de ruimte ligt om vrij van zorgen te zijn en vruchtbaar in het goede. 'Meer nog, laten we elkaar daar steeds weer aan herinneren. Want daarvoor zijn we gemeente van onze Heer Jezus Christus'. Met deze woorden sloot hij zijn preek af. Veel gemeenteleden reageerden na de dienst zeer enthousiast. Ze zijn erg blij dat er een waardige opvolger voor André Wijting is gevonden.

Vlak voor de verbintenisdienst schreef Dirk mij het volgende berichtje.

'Ik had vroeger nooit kunnen denken dat ik predikant van een Lutherse gemeente zou worden. Maar het wordt vast een mooi, leerzaam en spiritueel avontuur!'

De kerkenraad is hiervan stellig overtuigd. Zij hebben er alle vertrouwen in.

Bob van der Meulen

UIT HET HART

In onze kerkelijke gemeente in Engelen (Noord-Brabant) zijn verschillende mensen op allerlei manieren betrokken. Hoe kunnen we die mensen betrokken laten zijn op elkaar en hoe kunnen we eenieder recht doen? Dat zijn de grote vragen voor de toekomst. En dat 'we' zijn u en ik en iedereen. Want dat is het uitgangspunt: we zijn een gemeente, geen service-instituut.

In onze samenleving raken we steeds meer gericht op de dingen waar we 'recht' op hebben, wat we willen hebben. We zijn, zeker in ons relatief welvarende stukje wereld, eraan gewend dat we dingen kunnen kopen. Veel wordt voor ons gedaan. Niet voor niks hoor je dan ook dat 'de overheid' iets moet, of 'ze' of 'men'.

Ik hoop dat we dat in de kerk anders doen. In de kerk zijn we een gemeenschap van mensen onderweg naar Gods toekomst. Een toekomst die wij zelf waar kunnen maken en die als genade op ons toe komt, zo geloven we. Een toekomst dus, waar we allemaal een steentje aan bij kunnen dragen. Ik houd van onze Protestantse kerk omdat precies dat het uitgangspunt is: we doen het met elkaar.

Dat valt niet mee overigens. We zijn zo gewend geraakt aan anderen die iets doen, aan vragen en eisen, aan verwachten dat het wel gebeurt, een ander zal het wel oppakken. Zo is het niet. In de kerk moeten we het met elkaar doen. En soms gaat het dan mis, of niet optimaal. Soms gebeurt iets niet (goed) omdat er niemand is om het op te pakken. Dat is jammer, maar dat is precies wat ons tot mensen maakt: we kunnen niet alles, we maken fouten, maar dat weten we van elkaar en dat accepteren we. We helpen elkaar weer overeind, staan op en gaan weer verder. Op die manier zijn we als gemeente met elkaar onderweg.

We leren het van de vogels. Die vliegen in V-formatie, en telkens als de voorste moe wordt, gaat een ander voorop. Valt er een vogel uit, dan blijven twee anderen samen met die ene achter. Tot ze weer verder kunnen. Zo vliegen zij op de kracht van de wind hun toekomst tegemoet.

Ik hoop dat wij die houding ook kunnen aannemen. Dat iedereen een steentje bijdraagt en dat we met elkaar de juiste weg zoeken. Slingerend, struikelend, maar wel '- met elkaar', vliegend op de kracht van de Heilige Geest. Dat vraagt van de kerkenraad om niet langer te vragen 'waar kunnen we u mee van dienst zijn', maar 'wat kunnen we met elkaar doen?'. Dat vraagt van mij om mensen met elkaar in verbinding te brengen, in plaats van zélf overal heen te vliegen. Dat vraagt van alle gemeenteleden om niet te vragen 'kunnen jullie...?', maar te vragen 'kunnen we...?'.

Het is lastig, we zijn het zo anders gewend. Maar ik weet zeker dat we op deze manier nog heel lang met elkaar onderweg kunnen blijven, als mensen op weg naar Gods toekomst.

Ds. Marloes Meijer (Overgenomen uit Samen, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Drunen, Engelen en Vlijmen).

TOT RUST GEKOMEN, TWEE VAKANTIEVERHALEN.

Midden in een natuurgebied in het Eifelgebied, staat ons vakantiehuisje. Samen met een flinke tuin, een weiland en een stukje bos is dat ons eigendom.

De omgeving is prachtig. Planten en vlinders, die bij ons zeldzaam zijn, zie je daar nog volop. Bovendien is het er bijzonder rustig en genieten we er van een prachtig uitzicht.

Dit vergeten hoekje van Duitsland is voor Betty en mij echt ons privé- paradijs. Toch is het er niet eenzaam, want het piepkleine dorp Welchenhausen ligt net onder onze berg.

En wat doen we zoal?

Welnu bijvoorbeeld: lange wandelingen maken, in de tuin werken, buurman Sigie bezoeken, genieten van prachtige zonsondergangen, naar vallende sterren kijken, de hond uitlaten en gewoon lekker relaxen.

Kortom, we komen tot rust in deze natuurlijke omgeving. Geen hectiek of dagelijkse beslommeringen.

We heten dan wel geen Adam en Eva, maar hebben wel een eigen paradijs; met appelbomen!!

Henny Blom

Wij tot rust gekomen en onthaast in Normandië, waar we een huisje hadden gehuurd, in de buurt van de plaats waar Monet zijn schilderijen met de waterlelies maakte. Het is een oud gebied, met veel middeleeuwse ruïnes, kloosters, kerken en twee kathedralen, in Rouen en in Beauvais.

Het huisje lag in een gehucht met 130 inwoners. In de tuin liepen de kippen van de buurvrouw en ook haar varken kwam een paar keer per dag op bezoek. De tuin keek uit op een groot veld aan een bosrand, waar vier paarden en ezels graasden. 's-Nachts was het aardedonker en doodstil, op de geluiden van de nachtdieren na en het zacht ruisen van de wind in de bomen.

In zo'n omgeving besef je pas goed hoe je leven hier grotendeels gevuld wordt met 'de waan van de dag', als je niet op je hoede bent...

Jacques Meijers

LUTHER & ORANJE

7 oktober 2021 t/m 9 januari 2022

De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau is sterk verbonden met de vroegere Nederlands Hervormde Kerk, waarin het gedachtengoed van Johannes Calvijn de hoofdrol speelt. Toch moet de invloed van Maarten Luther niet worden onderschat. Al sinds Willem van Oranje, zoon van Lutherse ouders, zijn er Lutheranen aan het hof te vinden.

Het Luther Museum Amsterdam vertelt hun verhaal met portretten, persoonlijke documenten en objecten uit koninklijk en Luthers bezit. Hoogtepunt zijn twee brieven van Luther zelf uit het koninklijk huisarchief. Niet de koningen en koninginnen maar vooral hun aangetrouwde partners staan in de schijnwerpers.

Met Luther & Oranje biedt het Luther Museum een nieuwe blik op de relatie tussen het Huis van Oranje-Nassau en religie in Nederland.

Luther Museum, Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam. Geopend van donderdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur. Meer informatie: luthermuseum.nl.

AANKONDIGING ALLERZIELEN 2021

Zondag 7 november 2021, vieren wij als Lutherse gemeente de Eeuwigheidszondag.

In onze dienst op die dag in de Schuilkerk, Langendijk 72 in Gorinchem, om tien uur noemen we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen en branden we voor hen een kaars.

Wanneer u voor iemand die u dierbaar is een kaars wilt aansteken of laten aansteken, verzoeken wij u dit uiterlijk donderdag 4 november door te geven aan Bob van der Meulen: bob@meulenmail.nl onder vermelding van de volledige (doop)na(a)men en datum van overlijden.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ondergetekende opnemen.

Bob van der Meulen

AANKONDIGING KLOOSTERWEEKEND 2022.

In 2022 wordt het jaarlijkse kloosterweekeinde voor de gemeente weer georganiseerd. In het weekend van 2, 3 en 4 september gaan we naar de St. Adelbertusabdij in Egmond in Egmond Binnen. In de nieuwsbrief die in december verschijnt ontvangt u meer informatie over dit weekend en dan kunt u zich ook aanmelden.

Bob van der Meulen

NIEUWE BIJBELVERTALING 2021 (NBV 2021)

In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling. We voelden ons rijk met zo'n leesbare vertaling van de Bijbel. Sinds de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 verscheen, zijn er meerdere vertalingen uitgekomen: de Groot Nieuws Bijbel, Het Boek, de Naardense Bijbel, de Herziene Statenvertaling en aan katholieke zijde de Willibrord-vertaling.

De Nieuwe Bijbelvertaling was een mega-project, waaraan gewerkt werd door een vertaalteam van theologen en neerlandici. Het was en is een gedegen bijbelvertaling. Nederland was blij met de Nieuwe Bijbelvertaling, maar er kwam ook kritiek.

In de loop van de jaren werd het Nederlands Bijbelgenootschap overspoeld met duizenden mails en brieven van bijbellezers die vonden dat een en ander niet goed vertaald was. Is dat onkunde van de vertalers? Nee, zeker niet. Maar oude talen die vandaag de dag niet meer gesproken worden, zoals het Hebreeuws en het Grieks, zijn nou eenmaal moeilijk te vertalen. Een zin of een woord kan vaak op meerdere manieren worden uitgelegd. Daar komt bij dat de Bijbelboeken niet uit één en dezelfde tijd stammen. Een verschil in ontstaanstijd tussen de verschillende Bijbelboeken van duizend jaar komt voor. Het grootste punt van kritiek betrof de zogenaamde eer- biedshoofdletter. Als God en Jezus bedoeld worden, staat er 'hij' in plaats van 'Hij'. Inmiddels zijn de vertalers al weer jaren bezig om al deze kritiek te wegen en te verwerken in de nieuwe vertaling. 12.000 verbeteringen zijn aangebracht. Eén zo'n verbetering is dat de eerbiedshoofdletter weer ingevoerd is.

Het is zo ver: Vanaf 14 oktober is de NBV21 verkrijgbaar in de boekhandel of bestellen via het Nederlands Bijbelgenootschap.

UIT DE KERKENRAAD

Op 31 augustus 2021 heeft de kerkenraad vergaderd, voor het eerst ook in aanwezigheid van onze nieuwe predikant Dirk Ophoff. In de kerk, nog wel op 1,5 meter afstand.

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, heeft het orgel te lijden onder vochtproblemen. Het wordt in drie fases gerepareerd door orgelbouwer Pels en van Leeuwen. De eerste reparatie heeft inmiddels plaatsgevonden en het wachten is nu op de aankondiging van de tweede reparatie. Wat betreft de fondsenwerving is overleg gaande onder andere met een in Gorcum gevestigde stichting. Over een betere ventilatie is inmiddels advies ingewonnen en zal contact worden opgenomen met een installateur.

Tijdens de vergadering wordt uitgesproken over de bevestigingsdienst van dominee Dirk Ophoff. Besloten wordt de intrededienst van Dirk te laten plaatsvinden op 12 september om 15.00 uur. Dit om genodigden van buiten de gelegenheid te geven de dienst bij te wonen. In verband met de coronamaatregelen zal het aantal genodigden beperkt moeten blijven. Zij zullen, evenals de gemeenteleden, een officiële uitnodiging krijgen. Bij de genodigden behoren ook ambtsdragers uit de gemeente Dalem/Gorinchem-Oost, waar Dirk Ophoff zijn hoofd aanstelling heeft. Met deze gemeente heeft inmiddels een plezierig gesprek plaatsgevonden en wij hopen dit in

de toekomst tot een goede samenwerking uit te bouwen.
Het preekrooster voor 2022 is inmiddels klaar (met dank aan Bob), aan het orgelrooster wordt gewerkt en ook het boekje met de nieuwe liturgie is gedrukt.
Wat betreft onze PR wordt ernaar gestreefd dit in Kruispunt en de Nieuwsbrieven verder uit te bouwen met vaste medewerkers uit de gemeente.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op maandag, 15 november.

Henny Smit